

Blok 1, sessie 1  
Basis en methoden  
24 oktober 2021

# Wie zijn de Personen van de Drie-eenheid?

# Terugblik vorige sessie (1)

- Drie thema's:
  - Het Betere Verbond
  - De Drie-eenheid en Christus
  - Het Nieuwe Jeruzalem
- Drie blokken: basis en methoden, thematische verdieping, toepassing in leven en maatschappij

# Terugblik vorige sessie (2)

- Cultuur van eer: erkennen, geven en ontvangen
- Als menselijke uiting van de relationaliteit van de Drie-eenheid
- Praktijk: persoonlijke herkenning, verdraagzaamheid, 10x proberen

# Inhoud van vandaag

- Aanbidding en theologie: adoreren van de Drie-eenheid
- Verandering van denken en hart-tot-hart connecten
- God de Vader leren kennen: in de Geest en door Jezus
- Christologische hermeneutiek – 'de Jezus-bril'

# Aanbidding en theologie: inspiratie van de Torrance-broeders (1)

- *“The Heart of the New Testament is the relation between the Father and the Son in the Holy Spirit”*
  - “Het hart van het Nieuwe Testament is de relatie tussen de Vader en de Zoon in de Heilige Geest”
- ~ James B. Torrance

# Aanbidding en theologie: inspiratie van de Torrance-broeders (2)

- *“The truth of the Holy Trinity is more to be adored than expressed”*
  - “De waarheid van de Heilige Drie-eenheid moet meer worden aanbeden dan worden uitgedrukt”
- ~ Thomas F. Torrance

# Verandering van denken (Rom 12:1-2)

- *“Be transformed by the blowing of your mind”*
  - “Laat je transformeren door het perplex laten staan van je geest”
- ~ Baxter Krüger

# Hart-tot-hart; geest-tot-Geest (1)

- “wij hebben niet de geest van de wereld gekregen, wij hebben de Geest van God gekregen” (1 Kor 2:12)
- “dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is” (Ef 3:9)



# Hart-tot-hart; geest-tot-Geest (2)

- “Je moet je begrip laten verlichten door de hemelse gave die in je ziel is gegeven”  
~ Hilarius van Poitiers (‘de Athanasius van het Westen’)

## “Oh hear the Word”

- *“There is no theology outside the context of worship”*
- “Er is geen theologie buiten de context van aanbidding”  
~ James B. Torrance

# God de Vader leren kennen

- 'op velerlei wijzen en langs velerlei wegen' (Heb 1:1)
- "God zal niet God zijn zonder ons"  
~ Karl Barth

# 'Jesse van *human resources*'

- "Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft Hem gezien" (Joh 6:46)
- "Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen" (Joh 1:18)

# 'Sara van *change management*'

- “En nu heeft God aan óns zijn plan bekend gemaakt door zijn Geest. Want Gods Geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen Geest, wat er in God is” (1 Kor 2:10-11)

# De Drie-eenheid in Lucas 15

- Jezus – de herder met de schapen
- Heilige Geest – de vrouw met het muntje
- Vader – de vader van de verloren zoon(s)

# Paulus over de Drie-eenheid (1)

- “De genadige goedheid van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest mogen u allen ten deel vallen” (2 Kor 13:13)

# Paulus over de Drie-eenheid (2)

- “Want Gods Zoon, Jezus Christus, was geen ja en nee tegelijk, maar bij hem is en blijft het ‘ja’. Want hij is de bevestiging van al Gods beloften. Het is God, die ons samen met u als deelgenoten van Christus, zijn Gezalfde, bevestigt. Hij heeft ons gezalfd, zijn eigendomsmerk op ons gezet, en bij wijze van voorschot de Geest in ons hart gelegd” (2 Kor 1:19-22)



**Pauze**

# Het gaat om relatie

- Veelheid van personen binnen het wezen van God = basis van liefde en relaties
- Torrance: 'One Being, Three Persons'

# De 'Jezus-bril' (1)

*“Wat we nodig hebben is geen nieuwe doctrine of een duidelijke doctrine van de Heilige Geest, we hebben de Heilige Geest nodig.*

*Wat we nodig hebben is geen Triniteitsdoctrine, maar een relatie met de Drie-eenheid zelf en dat is het verschil.”*

(J.B. Torrance)

## De 'Jezus-bril' (2)

*"We lopen altijd het risico, zeker in de theologie en de kerk, we lopen altijd het risico verliefd te worden op concepten.*

*Die concepten zijn er om een bril te hebben om te kunnen zien, begrijpen, en weten wie God is en wie we zijn in relatie tot God"*

(J.B. Torrance)

# Vooruitblik volgende keer

Hermeneutiek ('manier van kijken'):

- Christologisch (kijken naar Jezus)
- Historisch-contextueel (relevantie voor de lezer van die tijd)

# Punten van integratie

- Uitstrekken van de Drie-eenheid naar ons: 'Vader, laat hen dan zijn waar ik ben' (Joh 14:2-4; 17:24)
- Realiteit van leven met de Drie-eenheid in het Nieuwe Jeruzalem: 'Zijn dienaren zullen Hem met eigen ogen zien' (Openb 22:4)

# Overdenking

Stelling (Paul Young in video 5):

*“Je zou de Drie-eenheid uit het christendom kunnen halen en er zou niets veranderen”*

Vrij vertaald: wat betekent de Drie-eenheid voor je? Hoe is het relevant voor je geloofsbeleving? Hoe ontmoet je ze?

*Think – pair – share!*

**Vraag (en misschien een Antwoord)**



# Voor wie nog verder wil...

Om te kijken: “Introduction to the Trinitarian Faith” – interview met Baxter Kruger (in 3 delen) – [via YouTube](#)

*Om over na te denken ('to blow your mind'): onze beelden van God geven een kader, maar kunnen God nooit afspiegelen*