

Blok3

Toepassing in eigen  
leven en maatschappij

Sessie 7

24 april 2022



# Het einde van het oude het leven in het nieuwe verbond

Intro

Soaking

Deel 1

Pauze

Deel 2

Vragen?

Oude Mozes verbond: door Jezus beëindigd

Nieuwe verbond: door Jezus gerealiseerd met:

- Zijn offer
- Zijn opstanding
- Zijn terugkomst
  - Hij is hier, bij Hem zijn (nieuwe Jeruzalem neergedaald)
  - De eerste opstanding (bij "ons" sterven sinds 70 na Chr.)

# Oude verbond beëindigd:

*Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor **verouderd** verklaard. En wat verouderd en **verjaart**, is niet ver van verdwijning.* Heb 8:13

*En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren **voorbijgegaan**, en de zee **was niet meer**. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalend uit de hemel,*

Openb 21:1

Oude verbond beëindigd:

Betekenis voor ons leven nu:

Niet meer leven uit de verwachting  
van zegen of vloek voor nu of na ons leven  
op **basis** van onze **daden** naar de voorschriften

In het nieuwe verbond zijn de daden een **vrucht**  
van de ervaring van het leven in de herstelde  
**relatie** met God

# Nieuwe verbond, betekenis Jezus offer

Geen plaatsvervangend gestraft worden  
van Jezus door God

In de 150 verzen in het NT  
met "zonde" wordt dit  
nooit zo verwoord (NBG51);

in het oude NT alleen in Jesaja 53  
Maar: dit is een vertaalkwestie! ->



<b>NBG51</b>	
((4) Nogtans onze ziekte heeft <b>hij</b> op zich genomen en onze smarten gedragen, <b>wij hielden hem echter als een door God geslagene</b> en verdrukte)	(titel boek: Stricken by God? <b>Geslagen door God?: nee dus</b> )
	<b>Septuagint LXX (Jersak+Harding)</b>
(5c) de <b>straf</b> die ons de vrede aanbrengt, was op hem	De <b>tuchtiging/opvoeding</b> die ons de vrede bracht was op hem
(5b) om onze ongerechtigheden <b>verbrijzeld</b>	hij <b>werd ziek</b> door onze zonden
(10) Maar het <b>behaagde de Here hem te verbrijzelen</b> , Hij maakte hem ziek	En de Here verlangde ernaar hem te <b>reinigen van de plaag</b>

# Nieuwe verbond, Jezus offer (en opstanding)

Betekenis in de **doop** en de **maaltijd** van Jezus:

Onze zonden dragend, meenemend in het graf, **bevrijdde** Jezus ons van (de macht van) de zonde (en in zijn opstanding gaf Hij ons in plaats daarvan een **nieuwe natuur**); de "opvoeding tot vrede" uit Jes 53

Door het geven van zijn bloed, werd het verbond van **vergeving** gevestigd, waardoor wij in **relatie** met /in eenheid met de Drie-eenheid mogen leven, nader vervuld in het nieuwe-Jeruzalem-leven met Hen



## Nieuwe verbond, Jezus offer

(Jezus) die **zelf** onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, **aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven** 1pet2:24

.. het **bloed** van Jezus, zijn Zoon, **reinigt** ons van alle zonde. 1Joh1:7b

(Maar jullie zijn genaderd ...) tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het **bloed** der besprenging, **dat krachtiger spreekt dan Abel.** Heb.12:24

Nieuwe verbond, Jezus offer

Het is God die in Christus  
de wereld met zichzelf  
heeft verzoend.

2Cor5:19a

Gods eenzijdige verzoening:  
een liefdevolle uitnodiging  
die om een antwoord vraagt



Nieuwe verbond, Jezus offer, Openb. 22:14  
Over het binnengaan van het nieuwe Jeruzalem

“De grondtekst-kwestie”; nog steeds OV versus NV!

<b>NBG51</b> (NBV21, ...)	<b>Herziene Statenvertaling</b>
Zalig zij, die hun <b>gewaden wassen</b> , opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.	Zalig zijn zij die Zijn <b>geboden doen</b> , zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Pauze

# Nieuwe verbond, de (spoedige) eerste opstanding

Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. **En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.**

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn.

1 Thess 4:15-17

(Voortschrijdende openbaring Paulus -> Johannes/Openb 20:4-6)

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven.

En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus ... En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, **duizend jaar** lang.

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de **duizend jaar** tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, **duizend jaar** lang.

# Rest van de verhaallijn van de eerste martelaren in Openbaring

U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van **Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u**, waar de satan woont.

Openb 2:13b

En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik **onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren** omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.

En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij **nog een korte tijd** moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknachten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

Openb 6:9-11

Tweede dood?: Openb.20:11-15:

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. ...

En ik zag **de doden**, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En **de doden** werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun **werken**.

En de zee gaf **de doden** die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven **de doden** die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn **werken**.

En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. **Dit is de tweede dood.**

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.



(Wanneer) is de hel definitief?

*En haar poorten zullen overdag  
nooit gesloten worden,  
want daar zal geen nacht zijn.*

Openb. 21:25



Ingeschreven in het boek des levens?:

Jezus: “Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen **opgeschreven zijn in de hemel**”

Lucas 10:20

“Al wat onrein is, zal er (het nieuwe Jeruzalem) niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die **geschreven zijn in het boek des levens** van het Lam’

Openb 22:17

Volgende keer:

Het Koninkrijk

Het duizendjarige rijk

De nieuwe aarde

Ons koninklijk priesterschap

Toepassing in de maatschappij

Vragen?