

# De nieuwe-Jeruzalem- profetie vervuld

*Bij Jezus zijn*

*Jezus is hier*

Blok2, sessie 6  
Thematische verdieping  
27 maart 2022

Het nieuwe Jeruzalem is voor hier en nu

Samengevat:

Het nieuwe Jeruzalem is een geestelijke ontmoetingsplek voor jou met Jezus/onze Vader met de Heilige Geest als coach

Vanuit deze ontmoeting leven (en regeren) we  
hier op deze aarde

Het oude verbonds/oude Jeruzalem-leven  
is **beëindigd**

en heeft plaats gemaakt voor het **volledige**  
nieuwe verbonds/nieuwe Jeruzalem-leven  
met Jezus en onze Vader en de heilige Geest

waarin de verbonden met Abraham en David  
zijn **vervuld**.

De nieuwe-Jeruzalem-profetie:

Openbaring 21:9 – 22:5

(en wat aanvullende verzen ervoor en erna)

## Sessie 2; Historisch-contextuele Bijbelinterpretatie en “filters”

Het nieuwe Jeruzalem zou spoedig neerdalen uit de hemel.

Spoedig was 70 na Christus

Het nieuwe Jeruzalem: een geestelijke werkelijkheid

Het getuigenis van kerkvader Tertullianus (160-230 na Chr.):

“het is heel duidelijk, zelfs op basis van het getuigenis van heidenen, dat in Judea, 40 dagen lang, vroeg in de ochtend een stad in de lucht zichtbaar was. Gedurende de dag werd het beeld van de muren geleidelijk waziger en soms verdween het helemaal”

# Sessie 3/Het boek Openbaring; het grote Plaatje/chiastische boog

H 1-3		een korte zware tijd spoedig wordt het beter; 14 beloftes, waaronder: belofte samen op de troon met Jezus <b>belofte nieuwe Jeruzalem (NJ)</b> <b>belofte boom des levens in NJ</b>	(Laodicea) (Filadelfia) (Efeze)
H 4-22	H 4-18	korte zware tijd <b><i>draak en de vrouw+</i></b> verwoesting oude Jeruzalem	<b>(H12)</b> (H18)
	H 19-22	lange betere tijd (vanaf 70 na Chr.): bruiloft "duizend"-jarige rijk <b>nieuwe Jeruzalem (v.a. 70!)</b>	(H19) (H20) <b>(H21,22)</b>

# Historisch contextuele betekenis van

“Wie overwint .. **Ik zal op hem schrijven .. de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem,** dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, ..”

Philadelphia:

aardbeving/verwoesting 17 na Chr.

lening van Keizer Tiberius voor herstel

in ruil voor **nieuwe naam**: Neocaesarea

nieuwe naam=een nieuwe stad om in te **wonen**

NJ-profetie: gelovigen als **bewoners**



Andere Bijbelverzen met aspecten over  
Jezus' terugkomst en bij Jezus zijn/wonen:

Johannes 14:2,3	Jezus
Handelingen 2:11b	engel
1Thess4:15-17	woord van Jezus aan Paulus

Openbaring 21-22 Jezus/engel aan Johannes

Meest uitgebreid en gedetailleerd

Dichtst op de vervulling/toenemende relevantie

**Voortschrijdende openbaring: Openbaring legt uit**



In het huis mijns Vaders zijn veel woningen .., want Ik ga heen om voor jullie een plaats gereed te maken; en wanneer Ik een plaats voor jullie gereed gemaakt hebt kom ik terug en zal jullie met Mij meenemen en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

(Johannes 14:2,3)

Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen, als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.

(Handelingen 1;11b)

De goede vraag:

Hoe moeten deze verzen volgens Openbaring 21 en 22

uitgelegd worden?

Pauze

Wat is het antwoord op “de goede vraag”?

In het **huis** mijns Vaders zijn veel **woningen** .., want Ik ga heen om voor jullie een **plaats** gereed te maken; en wanneer Ik een **plaats** voor jullie gereed gemaakt hebt kom ik terug en zal jullie **met Mij meenemen** en dan zullen **jullie zijn waar Ik ben**.

(Johannes 14:2,3)

Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal **op dezelfde wijze** terugkomen, als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.

(Handelingen 1;11b)

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, ..., zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn.

(1Thess4:15-17)

De goede vraag:

Hoe moeten deze verzen volgens Openbaring 21 en 22

uitgelegd worden?

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.

Wanneer het signaal gegeven wordt, ..., **zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen**. Dan zullen eerst doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, **samen met hen op de wolken worden weggevoerd** en **gaan we in de lucht de Heer tegemoet**. Dan zullen **we altijd bij Hem zijn**.

(1Thess4:15-17)

De goede vraag:

Hoe moeten deze verzen volgens Openbaring 21 en 22

uitgelegd worden?

Jezus' terugkomst: weg van de wereld? de wereld volmaakt?

Onze interpretatie/beeldvorming <-> wat zegt Openbaring?

Het grote plaatje (de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem)

Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem dat met Jezus uit de hemel neerdaalt naar de aarde, voor ons om daar binnen te gaan (21:1,2)

Ervaring door vrijwillige keus (nog geen generieke onvrijwillige openbaring)

Vrijwillige ervaring van Jezus' terugkomst door de stad (in de geest) binnen te gaan; "gelukkig zijn zij die .." (22:14)

Geen volmaakte aarde (maar een zich uitbreidend Koninkrijk)

Buiten zijn zij die het kwaad doen (22:15)

Maar een volmaakt nieuwe Jeruzalem, vol zegen en ontmoeting (22:1-4)

Dat Jezus hier is, in het uit de hemel neergedaalde nieuwe Jeruzalem is iets dat iedere christen in meer of mindere ervaart, afhankelijk van de focus op het ontmoeten van Jezus of het zijn in zijn aanwezigheid

Bewustwording van het hier zijn van het nieuwe Jeruzalem en het daar kunnen ontmoeten van Hem doet deze ontmoeting in ervaring verder groeien en maakt dat zijn heerlijkheid, liefde en kracht in ons groeit en daarmee onze impact op onze omgeving.

De ervaring leert dat deze ontmoetingen heel divers en persoonlijk zijn, met of zonder "zien" van de stad; het is afhankelijk van wat Jezus iemand wil laten ervaren

## 2 getuigenissen

Na de zomer start er weer een oefengroepje voor het nieuwe-Jeruzalem-leven met Jezus onder leiding van Martine en Clemens

Wil je een uitnodiging ontvangen?:

laat weten aan Rien/Martine/Clemens



Volgende keer:

(De veroordeling bij) einde oude verbond  
De verzoening van het nieuwe verbond



Enmalige  
aanbieding  
27 maart:  
6 euro

Vragen?