

Blok 3, sessie 9  
Toepassing in eigen  
leven en maatschappij  
26 juni 2022

# Het inclusieve evangelie

# Inhoud van vandaag

- Check-in
- Terugblik: highlights van dit seizoen
- Thema: het inclusieve evangelie
- Vooruitblik: waartoe en waarheen?

**Check-in**

# Cultuur van eer

- Erkennen, geven en ontvangen
- Als menselijke uiting van de relationaliteit van de Drie-eenheid

# Personen van de Drie-eenheid

- Veelheid van personen binnen het wezen van God = basis van liefde en relaties
- Uitstrekken van de Drie-eenheid naar ons: 'Vader, laat hen dan zijn waar ik ben' (Joh 14:2-4; 17:24)

# Hermeneutiek ('manier van kijken')

- Christologisch (kijken naar Jezus)
- Historisch-contextueel (relevantie voor de lezer van die tijd)
- Voorbeeld: chiastische structuur t.o.v. chronologisch

# Het boek Openbaring

- Manier van kijken: eerst het grote plaatje, dan de details
- Openbaring van Jezus Christus (Openb 1:1)
- Realiteit van leven met de Drie-eenheid in het Nieuwe Jeruzalem: 'Zijn dienaren zullen Hem met eigen ogen zien' (Openb 22:4)

# Omgaan met lijden

- God zal geen God zijn zonder ons
- Het spreken is vlees-en-bloed geworden
- God is good, but shit happens
- Kruisvormige kracht (kenosis), maar niet picture perfect
- Jezus is nooit alleen geweest, en wij ook niet



# Vijf verbonden: van oud naar nieuw

- Oude (Mozes) verbond: obsolete, outdated and soon to fade away
- Abraham en David: vervuld in het nieuwe verbond
- Van Kruis naar Nieuw verbond – Jezus vóór ons en mét ons: “In Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamenlijk – en u bent volmaakt geworden in Hem” (Kol. 2:9-10)

# Nieuw verbond, nieuwe Jeruzalem

- De weg naar overwinning – een geleidelijk proces (link met uitwerking NJ beloften + 70 AD)
- Geen plaatsvervangende straf, maar het is God die in Christus de wereld met zich heeft verzoend

# Duizendjarige rijk

- Toenemende impact van het koninkrijk (?)
- Toenemende heerlijkheid (?)

**Pauze**

# Het inclusieve evangelie

- Voor de pauze: the grand scheme of things
- De grote vraag is: voor wie is dit?
- Mijn insteek: alles-in-allen
- Participeren in de Waarheid
- Wat betekent dit voor je naaste zien?



# Alles-in-allen

- Augustinus (grondlegger westerse kerk): het vertrekpunt is scheiding (de bokken en de schapen)
- Athanasius (grondlegger oosterse kerk): het vertrekpunt is verbondenheid (union in Christ; alles-in-allen)

# 1 Korintiërs 15:21-22

*“Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt”*

Zie ook:

- Galaten 2:20 – *Met Christus ben ik gekruisigd*
- Romeinen 11:32 – *Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn*



## 2 Korintiërs 1:19-22

*“Want Gods Zoon, Jezus Christus, was geen ja en nee tegelijk, maar bij hem is en blijft het ‘ja’. Want hij is de bevestiging van al Gods beloften. Het is God, die ons samen met u als deelgenoten van Christus, zijn Gezalfde, bevestigt. Hij heeft ons gezalfd, zijn eigendomsmerk op ons gezet, en bij wijze van voorschot de Geest in ons hart gelegd”*

## 2 Korintiërs 5:14-15

*“Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt”*

# Kolossenzen 1:16-17

*“In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles, en alles bestaat in hem”*

# Romeinen 8:1-3

*“Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist”*

# Efeziërs 1:3-10

- Let op: brede brief!

# Participeren in de Waarheid

- 1) Jezus is gestorven en opgestaan zodat we door die daad verbonden kunnen zijn met God (*participation in Christ*)
- 2) Jezus is de Ene (de uitverkorene) geweest, die als geliefde Zoon van de Vader zijn mensheid met ons deelde – daardoor kunnen wij ook tot de Vader komen (we zijn verkozen in Hem)
- 3) Jezus is als mens onze perfecte representatie / vertegenwoordiging / substitutie geweest (en is nog steeds!) – de relatie blijft in stand, onze fouten worden ons niet aangerekend

# Wat betekent dit voor je naaste zien?

*“Hoe moet het evangelie dan op een echt evangelische manier worden gepredikt? Zeker op zo'n manier dat een volledige en centrale plaats wordt gegeven aan de plaatsvervangende mensheid van Jezus als het al voldoende menselijke antwoord op de reddende liefde van God die Hij vrijelijk en onvoorwaardelijk voor ons heeft voorzien ” (T.F. Torrance)*

# John Crowder – Kosmos herboren

- o Wat in Christus plaatsvond, omvat alle mensen
- o Niemand neemt volledig deel aan Hem zonder geloof

Zie ook Luther en Calvijn: “forgiveness precedes confession and repentance” (onvoorwaardelijke verzoening vooraf)



# Filippenzen 2:13

*“Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt”*

# Vooruitblik: waartoe en waarheen?

- Blijven inspannen voor een al volbrachte redding: hoe ziet dat eruit?
- Het willen en het handelen: reageren op de Geest – wensen en ervaringen?
- Samen begin van de Efeze-brief bespreken