



Prachtige Overgave

VOOR ALLES IS EEN TIJD EN PLEK

GEMEENTEWEEKEND ELDAD – 28 AUGUSTUS 2022

A woman in a white dress is running away from the camera on a wooden bridge that spans across a body of water. The background shows a green field and trees. The text 'BEAUTIFUL SURRENDER' is overlaid in a white box.

BEAUTIFUL SURRENDER

JONATHAN DAVID & MELISSA HELSER

‘Prachtige Overgave’

follow your big dreams

you have a long, long road ahead

you will run, and never retire

A group of four runners is captured in motion on a paved path that runs along a grassy hillside. The runners are dressed in athletic gear, including jackets and leggings. The background shows a clear sky and a distant horizon. A sign on the left side of the path reads "Eigen weg".

De Volharding



de continue,
bruisende,
voortstuwende,
borrelende
liefde van God

Het Evangelie (volgens Sijbrands boek)

“Elke mis is de theatrale, aandachtige voltrekking van steeds dezelfde onaanvaardbare gebeurtenis die nooit helemaal te begrijpen is: het ritueel van de dood van God, in de vorm van een moord, te plegen door mensen die bang en laf zijn, en die om vergeving zullen vragen bij diezelfde God.

Ze zijn al vergeven, maar hoe leg je dat uit?”

Gerard & Gerda

30 jaar Eldad

‘prachtige
overgave’





De Sleutel van het Huis

De Sleutel van het Huis

“De Liefde die God is, is niet die van eenzame inactieve of statische liefde, wat dat ook moge zijn, maar de actieve beweging van wederzijdse liefde binnen het eeuwige God-zijn dat de enige ultieme Bron van alle liefde is. Dat God Liefde is, betekent dat hij de eeuwig Liefhebbende is in zichzelf die liefheeft door zichzelf, wiens Liefde onophoudelijk beweegt in zijn eeuwig Leven als God, zodat door ons lief te hebben, in de gave van zijn geliefde Zoon en de missie van zijn Geest, hij van ons houdt met de Ware Liefde die hij is.”

(In: T.F. Torrance, The Christian Doctrine of God, p.5)



Athanasius

“Want de Zoon van God is mens geworden, opdat wij (zoals) God zouden worden”

(In: ‘On the Incarnation of the Word’)



Johannes 14:20

“Dan zul je begrijpen:

- dat ik in mijn Vader ben;
- dat jullie in mij zijn en;
- dat ik in jullie ben”

Johannes 1:1-5; 14

“In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan. In het Woord was het leven, en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven. [...] Het Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Wij hebben zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid, de glorie die hij ontving als enig kind van de Vader.”

*“Het Spreken is vlees-en-
bloed geworden”*

(Joh. 1:14)

2 Korintiërs 5:19-20

“Want God heeft in Christus de wereld met zich verzoend, door de zonden van de mensen niet in rekening te brengen, en ons heeft hij deze boodschap van verzoening toevertrouwd.”

Efeziërs 1:5-7

“In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Laten wij God prijzen om het grootste geschenk dat hij ons heeft gegeven in zijn geliefde Zoon. In onze verbondenheid met hem zijn we door zijn bloed bevrijd en zijn onze overtredingen vergeven.”

Johannes 14:20

“Dan zul je
begrijpen:

dat ik in mijn Vader ben

(de goddelijkheid van Jezus – Joh. 1:1)

dat jullie in mij zijn en

(de menselijkheid van Jezus – 2 Kor. 5:19)

dat ik in jullie ben”

(de Verbinding met ons – Ef. 1:5-7)

follow your big dreams

you have a long, long road ahead

you will run, and never retire



Voor alles is een tijd en plaats: koffie!
